

Το 15^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Εθνικών Θρησκειών (ECER)



Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 15^{ου} συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Εθνικών Θρησκειών (ECER), που διεξήχθη στην πόλη Odense της Δανίας από τις 22 έως 25 Αυγούστου «2012».

Το όνομα της πόλης αποτελεί σύγχρονη παραφθορά του "Odinn's Ve", που σημαίνει «το ιερό του Odin». Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν: «Τι μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη σε μας, τι μπορούμε εμείς να προσφέρουμε στην Ευρώπη».



Την Ελληνική Εθνική Θρησκεία εκπροσώπησε το Ύψιστο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ), που αποτελεί και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Εθνικών Θρησκειών (ECER - πρώην WCER: Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εθνικών Θρησκειών).

Η λεγόμενη «οικονομική κρίση» δεν επέτρεψε σε όλα τα μέλη του ECER (από Λετονία, Ρωσία, Ουκρανία, Πορτογαλία, κ.ά.) να στείλουν αντιπροσωπίες και έτσι συμμετείχαν αποστολές από τις παρακάτω χώρες:



Δανία
Γερμανία
Νορβηγία
Ελλάς
Λιθουανία
Ιταλία
Τσεχία
Μεγάλη Βρετανία
Η.Π.Α.



Τμήμα των εξόδων αποστολής εκπροσώπου από την Ελλάδα συνεισέφερε το μέλος του ΥΣΕΕ Δημ.Κ., τον οποίο το Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά και επαινεί δημοσίως.

1^η ημέρα: Τετάρτη 22 Αυγούστου «2012»



Κατά την πρώτη ημέρα δόθηκε η δυνατότητα σε όλες τις πολυθεϊστικές κοινότητες που παρευρέθησαν να παρουσιάσουν την ιστορία και τις στρατηγικές των οργανώσεών τους και τις κυριότερες δραστηριότητές τους.

Η ημέρα έκλεισε με δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.



2^η ημέρα: Πέμπτη 23 Αυγούστου «2012»

Την ημέρα αυτή πραγματοποιήθηκε εκδρομή-περιήγηση σε διάφορες προϊστορικές και ιστορικές θέσεις της Δανίας.

Στην αρχή επισκεφτήκαμε το νεκροταφείο της πόλης Odense, που έμοιαζε περισσότερο με ένα φροντισμένο καταπράσινο πάρκο γεμάτο καλαισθητά μνημεία παρά με νεκροταφείο.



Στο νεκροταφείο αυτό –που ανήκει στον δήμο, όπως όλα τα νεκροταφεία της Δανίας- δεν υπάρχουν θρησκευτικά κτίρια και ένα τμήμα του έχει παραχωρηθεί στην πολυθεϊστική κοινότητα της Δανίας για να πραγματοποιεί τις ταφές, ή την απόθεση της τέφρας των τεθνεώτων.

Γρανιτένιοι βράχοι έχουν τοποθετηθεί σε σχήμα πλοίου των Βίκινγκς –ένα πολύ συνηθισμένο μοτίβο για την Δανία- επάνω στο γρασίδι και στη μια πλευρά αυτού του τομέα έχει προβλεφθεί κατάλληλος χώρος για ταφές.



Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο **Jættestuen Grønhøj**, κοντά στο **Horsens**, όπου υπάρχει τύμβος από γρανιτικούς ογκόλιθους κατασκευασμένος για την ταφή των ηγετών των πρώιμων γεωργικών κοινωνικών ομάδων στη Δανία ηλικίας 5200 ετών.



Ακολούθως έγινε επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή του **Mols Bjerge** που διαθέτει ένα πλήθος μεγαλιθικών μνημείων (Ντολμέν κλπ.) Το σημαντικότερο και μεγαλύτερο εκ των οποίων είναι το **Poskær Stenhus**, (γνωστό ως το «Stonehenge» της Δανίας) ηλικίας 5300 ετών. Στον χώρο αυτό έγινε ιεροπραξία υπέρ του Ήλιου με τελετάρχη τον **Gode Bent Dahlin**.



Στα αξιοσημείωτα αυτής της ηλιακής τελετής αναφέρεται το γεγονός ότι ενώ στην περιοχή έβρεχε καταρρακτωδώς, αμέσως με την άφιξη των συνέδρων του ECER η βροχή σταμάτησε και καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής επικρατούσε ηλιοφάνεια.

Λίγο μετά το τέλος της (και το εορταστικό γεύμα που ακολούθησε) η βροχή επανήλθε με την ίδια ένταση! Ήταν όντως κάτι το εντυπωσιακό.



Επόμενος σταθμός το **Jelling**- που αποτελεί ιερό τόπο για τους Δανούς και συγκαταλέγεται στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco από το «1994». Περιλαμβάνει δύο μεγάλους τύμβους (του 10ου αιώνας CE) προς τιμή των τελευταίων μη χριστιανών βασιλέων της Δανίας (του **Gorm** [*GORMR Gamli*] και της συζύγου του **Thyra**). Στον χώρο σώζονται και δύο μεγάλοι βράχοι από γρανίτη με Ρουνικές επιγραφές (επίσης του 10ου αιώνας CE), στον ένα εκ των οποίων γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στο όνομα της Δανίας.



Το δυστύχημα είναι ότι τα οστά του **Gorm**, (που βρέθηκαν πριν από λίγες δεκαετίες σε ανασκαφές), ετάφησαν το έτος «2000» παρουσία της βασιλικής οικογένειας της Δανίας κάτω από το δάπεδο χριστιανικού ναού (του 12^{ου} αιώνας) που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο τύμβους! Άξιο μνείας θεωρείται το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ναός δεν φέρει πουθενά σταυρό, αλλά στο κέντρο του «ιερού» του βρίσκεται η ...«επτάφωτος λυχνία»!





Κατά την επιστροφή στην Odense έγινε στάση στην κοντινή περιοχή του **Glavendrup** όπου μέσα σε ένα μικρό δάσος υπάρχει η μεγαλύτερη ρουνική επιγραφή της Δανίας στην άκρη δύο σειρών από βράχους, που σχηματίζουν το περίγραμμα πλοίου μήκους 60 μέτρων (που λειτούργησε μάλλον ως νεκροταφείο).

Στον υποβλητικό αυτό χώρο έγινε ιεροπραξία υπό το φως των πυρσών με τελετάρχη τον **Gode Rene Nyborg**. Της τελετής προηγήθηκε δείπνο.



3^η ημέρα: Παρασκευή 24 Αυγούστου «2012» -

Συνέδριο

Η 3^η ημέρα περιλάμβανε το κυρίως συνέδριο, οι εργασίες του οποίου απασχόλησαν τους συνέδρους ολόκληρη την ημέρα.



Αρχικά τέθηκαν τα θέματα της Ατζέντας και κάποια έκτακτα σε ζητήματα στρατηγικής, ακολούθησαν οι προτάσεις και ένας μακρύς κύκλος συζητήσεων. Ο τελευταίος έληξε με ψηφοφορίες, οι οποίες οδήγησαν σε μια σειρά από αποφάσεις που ελήφθησαν κατά κανόνα με ομοφωνία.

Μετά το γεύμα έλαβε χώρα και μία «παράλληλη» συνεδρίαση των μελών της κεντρικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Εθνικών Θρησκειών (ECER), η οποία είχε εκλεγεί κατά το προηγούμενο συνέδριο στην Μπολώνια το έτος «2010».

Οι εργασίες του συνεδρίου έκλεισαν με τον καθορισμό του τόπου και χρόνου για το επόμενο τακτικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Εθνικών Θρησκειών (ECER) στη Λιθουανία, κατά το θερινό ηλιοστάσιο του έτους «2014».

Ακολούθησε δείπνο σε κεντρικό εστιατόριο της Odense.



4^η ημέρα: Σάββατο 25 Αυγούστου «2012»

Η τελευταία ημέρα του συνεδρίου έλαβε χώρα σε αμφιθέατρο του Μορφωτικού Οργανισμού του Δήμου της Odense και περιλάμβανε ανοιχτά για το κοινό μαθήματα και παρουσιάσεις από συγγραφείς, πανεπιστημιακούς, ακτιβιστές και καλλιτέχνες επάνω σε αντικείμενα συναφή με αυτά του συνεδρίου (πολυθεϊσμός, θεότητες των Βορείων, τέχνη, μουσική, ύμνοι των Βίκινγκς, κλπ.).

